

Kære juniorer, forældre, kusiner, korrekturlæsere og andre interessenter,

Vi er nu lidt over halvvejs gennem endnu en forrygende spejdersæson, og det er tid til at tage status.

I sommer var vi på Trevæld spejdercenter, og vi kunne næppe have ønsket os bedre vejr - faktisk havde vi brændende ønsket os et dårligere vejr, men Vejrguder og kundeservice har jo aldrig rimet.

At måtte undvære ild af fare for mordbrand, forhindre os naturligvis ikke fra at holde lejrbål (om en spand med med kul, dog; men lige meget - bålet bor jo i vor hjerter, ikke?), og så er der jo andre fordele ved høj sol - såsom det daglige bad i den nærliggende sø, og en herlig tur til Hjerl Hede.

I sensommeren måtte vi jo desværre slippe en håndfuld af vore gæve piger fri af juniorgrenens trykke favn, så de kan finde nye udfordringer og oplevelser i den darwinistiske ødemark der hedder Troppen.

Til gengæld fik vi et nyt kuld friske og frejdige spejdere med blod på tanden - og i ny og næ på tøjet.

De er allerede godt rustede som fremtidens raftekonstruktører og øksesvingere, så skærm jeres hus med værn og planke!

Med bålændingen går det mindre godt (nuvel, da også for lederne! Av.), men meget kan jo også glemmes på en sommer, hvor der kan steges bacon på et hvert tilgængeligt fortov.

Vi vil derfor i foråret fokusere på bålet som gennemgående tema - det er jo i hjertet, så vi skal bare lige have lirket det ud gennem fingerene! Til sommer, regner vi med, skulle det være muligt at tænde bål på havets bund med en enkelt tændstik.

Resten af foråret er stort set planlagt af spejderne selv! Ja, nemt at være leder her - sig det endelig videre!

Mærker er en stor motiverende faktor, så vi skal både lave orientering, pionering og førstehjælp. Det giver sig selv, at kravene for at bestå er urimeligt høje og drakonisk håndhævede, men derfor kan det jo sikkert godt være hyggeligt samtidig.

Derudover skal vi en tur til Lapland (kun i fantasien, buh!) og efter overraskende stort folkeligt pres... *Vægtløftning?*

Alt det, og mere, i foråret 2019!

P.S. Desuden har vi været på Fastelavnstur. Alt gik godt, ingen kom til skade, slik blev nydt med mådehold, dette er skrevet på forhånd, ingen garantier gives.

Spejderhilsner
Juniorlederne

